



3 Μαρτίου 1957 ... ο Σταυραετός του Μαχαιρά Γρηγόρης Αυξεντίου ανοίγει τις φτερούγες του για την Αθανασία. Γίνεται ολοκαύτωμα αλλά δεν παραδίδεται. Δείχνει σε όλο τον κόσμο πώς πεθαίνει ο Έλληνας Αξιωματικός. Ο πρώτος Έφεδρος Αξιωματικός της Κύπρου μας αποτελεί για κάθε Έφεδρο Αξιωματικό της πατρίδας μας το αιώνιο σύμβολο του Αγώνα και της Τιμής. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών τίμησε τον Ήρωα με το ετήσιο μνημόσυνο στον Μαχαιρά την περασμένη Κυριακή 2 Μαρτίου.

Πιο κάτω παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή των αδελφών μας Εφέδρων Αξιωματικών του Νομού Έβρου, που ως άλλοι Ακρίτες του Έθνους, όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες, την οποία απέστειλαν στον ΣΕΑ Λεμεσού με την ευκαιρία της επετείου της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΛΕΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 2 Μαρτίου 2025

Αδέλφια μας της Κύπρου μας,

Με τη συμπλήρωση 68 χρόνων από τον ηρωικό θάνατο του μεγάλου αγωνιστή της Ελευθερίας και του αγώνα για την αποτίναξη του Αγγλικού αποικιοκρατικού ζυγού του ολοκαυτώματος του ήρωα έτσι κι αλλιώς, του ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, που βέβαια ήταν ένα κομμάτι εκείνου του υπέροχου και συγκλονιστικού απελευθερωτικού αγώνα, σας στέλνουμε από την τριχοτομημένη, όμως ελεύθερη Θράκη και ειδικότερα τον Έβρο, τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, το θαυμασμό μας ακόμα για τον αγώνα σας αλλά και την ευχή-προσδοκία οι θυσίες τόσων παλικαριών να ευοδωθούν επιτέλους.

Σίγουρα οι μαρτυρίες των συμπολεμιστών του **ΖΗΔΡΟΥ, ΑΙΑΝΤΑ, ΡΗΓΑ, ΑΡΗ** ... για τον τρόπο, τις συνθήκες της μάχης και του φρικτού θανάτου – ολοκαυτώματος του Υπαρχηγού της θρυλικής ΕΟΚΑ συγκλονίζουν ακόμη και σήμερα, όταν κάποιος τις ακούει. συναισθανόμενος το μεγαλείο της θυσίας του για τη Λευτεριά της Κύπρου. Όμως από την άλλη μεριά αντιπαράβάλλει και τη βαρβαρότητα των Άγγλων κατακτητών- «πολιτισμένων γαρ» -καθώς έρχονται συνειρμικά και οι θάνατοι για τον ίδιο σκοπό των άλλων αγωνιστών της ΕΟΚΑ (Καραολή, Δημητρίου, Μάτση, Δράκου, Πίττα και τόσων άλλων παλικαριών του Κυπριακού αγώνα. Αλήθεια ο απαγχονισμός του μαθητή ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ είναι άραγε κάτι που μπορεί ο ανθρώπινος νους και ψυχή να αποδεχθεί;

Αγωνίστηκαν – αγωνιστήκατε θυσιαστήκατε για την λευτεριά και την πατρίδα, μνήμονες της γνωστής φράσης – και προτροπής ίσως – του **ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ** « « Το εὐδαιμον το ελεύθερον, το δ' ελεύθερον το εὐψυχον» ή της Ομηρικής προτροπής «Εἰς οἰωνός ἀριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης» .

Δυστυχώς οι αποικιοκράτες – δυνάστες Άγγλοι ποτέ δεν κατάλαβαν μπροστά στην υπεροψία και τη συγγνότητα που τους διακατείχε αυτό που με

απλά λόγια ο Σεφέρης είχε πει από το 1953 « **Η γης δεν έχει κρικέλια για την πάρουν και να φύγουν και τούτα τα κορμιά πλασμένα από ένα χώμα, που δεν ξέρουν , έχουν ψυχές**».

Στ' αυτιά μου ( μας, σας ) έρχονται οι στίχοι ενός άλλου σπουδαίου ποιητή , του Λ. ΜΑΒΙΛΗ :

**Ελευθεριά για σένα μόνο ζω  
για σε μόνο παλεύω  
κι αν εις τον κόσμο δε σε βρω  
αλλού θα σε γυρεύω.**

Η εξαιρετική και σπουδαία φράση στα Φυλακισμένα **Μνήματα « Τ' αντρειωμένου ο θάνατος , θάνατος δε λογιέται»** ίσως είναι το επιμύθιο για τον αητό του Μαχαιρά , που σήμερα τιμάται – πολύ ορθά – η μνήμη του καθώς και των άλλων ηρώων του αδικαίωτου Κυπριακού αγώνα .

**«Θαρρείτε τάχ' έσετ' άμεινον»** Τούτο είναι ακόμα πιο επίκαιρο καθώς οι νέοι άξεστοι , βάρβαροι Ασιάτες εισβολείς ,εξανδραποδιστές του Γένους μας και κατακτητές έχουν αρπάξει ένα τόσο μεγάλο τμήμα της Μεγαλονήσου μας .

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους

Καλή δύναμη στον αγώνα σας , που είναι αγώνας για όλους μας .

Με θερμούς και αγνούς αδελφικούς χαιρετισμούς .

Αντώνης Κεμαλάκης

Πρόεδρος ΣΕΑΝ ΕΒΡΟΥ